

## Guds Barn/Familjen, en avhoppares berättelse

Är Familjen ett internationellt, kristet brödraskap eller en sekt som förespråkar prostitution och incest? Det beror på vem du frågar och var du läser.

Esther var gravid i sjunde månaden när hon med tanke på sina barn tog steget att lämna sekten\*.

- Vi var på ett stormöte i Thailand där alla sektens barn och ungdomar skulle tränas i att ljuga för polis och myndigheter vid eventuella förhör om Familjen verksamhet. Sektledarna varnade oss för att sekten kunde hamna i trubbel eftersom samhället inte accepterade vårt sätt att leva, men att samhället har fel. Jag träffade en tjej på damtoaletten, hon berättade för mig att hon hade sugit av män sedan hon var 4 år, det tänkte hon absolut inte berätta för polisen. Mitt val var solklart, detta skulle aldrig mina barn få vara med om.

Året var 1990 då Esther, tack vare hot om att vända sig till media, fick lämna Familjen för att flytta tillbaka till Sverige och återse sin familj.

En ljus novemberdag träffar vi Esther, en glad tjej med sprudlande energi. Dock märks bitterheten när hon börjar berätta för oss om sitt liv i Familjen. Esther heter egentligen något annat men vill vara anonym med tanke på människors fördomar. Efter avhoppet, alla tragiska minnen och ett antal psykologbesök lämnade hon allt som hade med Familjen att göra bakom sig. Inför vårt möte hade det tagit henne en vecka att förbereda sig på att återuppleva allt igen. Nu sitter hon framför oss. Det är så mycket vi vill fråga, men var ska vi börja? Vi har läst litteratur, sett en dokumentär och läst på Familjens hemsida. Nu ska vi istället få ett livslevande "inifrånperspektiv" genom att tala med en avhoppad medlem.

Vi är naturligtvis nyfikna på varför hon gick med i rörelsen. Hon berättar att hennes föräldrar, före detta narkomaner, blev medlemmar i sekten när hon var 5 år. När Esthers pappa höll på att dö i en överdos tog han kontakt med ett av Familjens kollektiv i Danmark. Numret hade han fått av en dansk tjej i en park i Malmö. Han anser fortfarande att Familjen är det bästa som har hänt honom, de hjälpte honom att bli drogfri utan abstinens. Detta är också den största anledningen till att Esthers pappa aldrig har lämnat sekten. Han är idag *fellowmedlem* vilket innebär att han betalar 10 procent av sin inkomst till rörelsen.

### INFORMATION

- Rörelsen grundades 1968 av David Berg, alias Moses David. Rörelsen har haft olika namn, såsom Guds Barn, men kallas numera Familjen.
- Kom till Sverige 1971. Har idag ca 10 000 medlemmar över hela världen.
- Har rötter i kristendom och 60-talets motkulturella strömningar som kännetecknades av en fri syn på sex samt avvisandet av det etablerade samhällets normer.
- De betonar Satans inflytande mer än andra traditionella kyrkor. Människans uppgift är att välja mellan Gud och Satan.
- Familjens rättesnöre är Bibeln och Mo-breven, brev från Moses David.
- Betonar kärleken mellan människan och Gud och människor emellan vilket kan uttryckas sexuellt och inte behöver begränsas till en person.
- Strävar efter att leva tillsammans som de första kristna gjorde, enkelt och povert. Ett kooperativt levnadssätt där materiella ägodelar, tillgångar och ansvar delas med varandra (Frisk 1998).

\* Forskaren Roy Wallis hänvisar till Familjen som ett exempel på en sekt. Han definierar sekter som frivilliga organisationer. Ledarna kräver dock plikter av medlemmarna, som annars kan uteslutas. Totalt engagemang krävs, vilket styr individens liv. Medlemmarna upplever sig som en "elit", ofta på grund av att man vet sig vara utvald. Sekten lever många gånger i konflikt med det rådande samhället. Moralen är ofta förknippad med familjeliv och har vanligen ett fast normsystem för nöjen och sexualitet. Sekten strävar efter storfamiljer eller kollektiv (Gustafsson 2000).

Esther och hennes familj blev *chartermedlemmar*, eller som de själva kallade sig *lärjungar*, de medlemmar som lever med och efter Familjens regler i kollektiv.

Livet som medlem i Familjen innebar att de skulle lämna allt de ägde till rörelsen. Esther känner tillsammans med sina syskon besvikelse över detta idag eftersom hennes mamma hade en stor summa pengar och fastigheter.

- **Allt handlade om makt, pengar och kontroll. De högt uppsatta levde i lyx av pengar som vi anhängare drog in.**

Esther och hennes föräldrar tillbringade dagarna i kollektivet med bibelstudier eller att dela ut Möbrev för att värva nya medlemmar. Här börjar Esther skratta och då hon ser våra undrande minner berättar hon:

- Lasse Kronér var sur på mig på den tiden. När jag var mellan 6 och 9 år skickade mina föräldrar ut mig på gatorna i Göteborg för att spela och sjunga för att samla in pengar till sekten. Kronér var gatumusikant och jag var hans största konkurrent, jag tog alla kunder. Eftersom det jag gjorde var förbjudet satt pappa i fönstret och gav tummen ner om polis var på väg.

Vid ett tillfälle lämnade Esther och hennes föräldrar Familjen. Vi frågar varför? När Esther var 5 år flyttade de till Danmark. Eftersom samhället, enligt rörelsen, ansågs vara något negativt skulle alla lämna sina gamla liv bakom sig. Esther och hennes föräldrar fick bibliska namn vilket skulle innebära "pånyttfödelse" d v s början på ett nytt liv. Esther fick gå i bibelskola. Skolan drevs i Familjens egen regi vilket innebar mycket indoktrinering. Den var inspirerad av Montessori pedagogiken. Här trivdes Esther, trots att aga var tillåten. Vid ett tillfälle blev hon piskad blodig, vilket ledde till att hennes föräldrar lämnade rörelsen. Hon poängterar dock för oss:

- Detta tack vare att mina föräldrar inte hade varit med i sekten så länge. Ju längre man är med i sekten desto mer tänjer man på gränserna och desto farligare blir det. Min familj gick tillbaka till sekten efter 6 månader.

**Författaren till boken *Nyreligiositet i Sverige*,** Liselotte Frisk, skriver om en annorlunda missionsmetod, *flirty fishing*, vilket innebar att kvinnliga medlemmar gick ut på barer för att genom sexuell aktivitet locka medlemmar till rörelsen. Detta

upphörde dock i samband med AIDS-hotet på 80-talet (Frisk 1998). Vi frågar Esther om hon har hört talas om *flirty fishing*. Hon sitter tyst en stund, och säger sedan med ilska i rösten:

- Min mamma tvingades till detta! *Flirty fishing* startade på Teneriffa, där kvinnor gick ut och dansade för att hitta partners för att ha sex med i syfte att sprida läran, frälsa så många som möjligt och för att få in bidrag i form av donationer. Moses Davids egen fru "Mama Maria", nuvarande sekt ledaren fick en son på detta sätt, Ricky Rodrigues, alias "Prinsen". Han drog stor publicitet till rörelsen när han efter att ha lämnat sekten var ute efter att mörda sin mamma. Dock fick han istället tag på sin barnflicka och mördade henne av hämnd. Han tog sedan sitt eget liv i hopp om att samhället skulle reagera och rädda alla barn och ungdomar från detta helvete.

Esther berättar för oss om något som kallades *Sharing*, vilket innebar att man inom sekten skulle byta partners. Hon hävdar att man kunde vägra men att det innebar straff i form av total isolering.

Esther beskriver sig själv som "maskrosbarn". Med sorg i rösten berättar hon om hur det har gått för många av sektens barn och ungdomar. Några har begått självmord andra är drogmissbrukare eller prostituerade. Vi frågar henne hur det kan komma sig att hon har klarat sig så bra trots allt som har hänt?

- Jag blev aldrig hjärntvättad\*, de lyckades inte. Jag var en bråkmakare under hela min uppväxt, jag ifrågasatte och kritiserade. Jag låtsades vara sjuk, ha ont i magen och gömde mig för att inte bli mer utsatt än jag blev.

Esther börjar skratta igen.

- **Jag kunde få som straff att skrubba köket med en tandborste, jag har blivit en jävel på att städa.**

Vi berättar om hur Frisk i sin bok förkastar teorin om fenomenet hjärntvätt och hävdar att de flesta beteendevetare och i stort sett all vetenskaplig forskning talar mot hjärntvätt. Enligt henne så kan hjärntvättsteori för någon som har lämnat rörelsen innebära att man inte behöver ta ansvar för sina tidiga handlingar. Eftersom man då var manipulerad kunde man inte rå för sin tillfälliga sinnesförvirring (Frisk 1998). Vi passar på att fråga Esther vad hon anser om detta.

- Det är klart de blev hjärntvättade. Medlemmarna tror på allt som ledarna säger. Vid ett till-

\*Hjärntvätt är benämning på metoder att förändra människors attityder, lojaliteter och värderingar (Nationalencyklopedin).

fälle när jag var tolv år skulle vi dansa nakna inför en videokamera, den skulle skickas till ledaren Moses David. Jag vägrade, eftersom jag grät hela tiden blev jag straffad istället. Jag fick jämt straff, vilket innebar att "banka djävulen" ur mig eller att sitta isolerad och läsa Mosebrev, Bibeln eller något annat de kunde komma på.

**Enligt rörelsen skulle ingen tänka kritiskt eller ifrågasätta. Medlemmarna bodde i kollektiv, det största kollektivet Esther bodde i bestod av 270 personer. Medlemmarna fick inte ha sexuella kontakter utanför sekten. De fick överlämna sina pass och bostaden omgavs av höga murar.**

- Vi fick inte lyssna på världslig musik, alla filmer granskades, vi skulle skriva dagbok för att redogöra i detalj vad vi hade gjort den dagen. Ledarna läste igenom all utkommande och inkommande post. Jag hade tur för ingen av medlemmarna i kollektivet kunde svenska.

Alla medlemmar hade olika ansvarsområden. Esthers uppgifter var att ta hand om kollektivets bebisar och att arbeta i storkök. Barn och ungdomar fick inte lämna kollektiven utan sällskap av vuxna. Alla medlemmar skulle duscha och byta kläder när de kom hem för att inte sprida sjukdomar. Esther beskriver kollektivet som ett fängelse.

Hon berättar om hur hon skickades runt på olika kollektiv under tiden som hennes föräldrar och syskon bodde kvar i Sverige. Esther bodde perioder av sitt liv med sin familj i Sverige, mellan årskurs 2 till 5 och mellan 7 till 9. Då fick hon kontakt med samhället utanför sekten. Under Esthers vistelse i ett av kollektiverna träffade hon bara sin familj 3 månader under 8 år. Hon berättar om hur hon grät när hon fick brev och bilder av familjen från Sverige.

- **Det var alltid en person som saknades på bilderna och det var jag, jag skulle ju vilja vara tillsammans med min familj.**

**Frisk tar upp att David Berg ansåg att barns naturliga sexuella tendenser inte får undertryckas och att rörelsen därför blivit anklagade för pedofili. Dock fann man ingen grund för anklagelserna. Gränsen för sexuell aktivitet inom rörelsen ligger numera på arton år (Frisk 1998). Vi låter Esther ta del av detta för att få en avhoppares åsikter om anklagelserna. Esther börjar berätta, till en början tveksamt, det märks att hon är rädd för vad vi ska tycka om henne.**

- Jag blev nästan våldtagen av en äldre sektmedlem när jag var 8 år, detta vågade jag inte berätta för mina föräldrar förrän jag var tjugosex år. När jag bodde i kollektivet i Thailand och var tolv år hade jag ofrivillig sex med olika män ur sekten, männen ansågs ha sex med mig av kärlek, därför ansågs det inte vara en synd.

Vi frågar om det bara var kvinnor ur rörelsen som utsatts för pedofili?

- Nej, min förre detta man blev utsatt för pedofili när han var tolv år av en kvinna i trettio årsåldern.

Vi berättar vad det står på Familjen egen hemsida, där man kallar sig ett kristet brödraskap vars hängivenhet ligger i att dela Guds ord och kärlek med andra. De ser som sitt ansvar att vara ett levande exempel på den kristna kärlek de predikar. De ser sina barn som en gåva från Gud och anser att deras behov bör mötas och uppfyllas. Därför strävar man inom Familjen efter att barnen ska få den bästa möjliga kristna uppfostran och därmed en hälsosam, kärleksfull och säker miljö ([www.thefamily.org](http://www.thefamily.org)).

Esther berättar att David Berg var pedofil och att alla hans 4 döttrar har blivit utnyttjade av honom men inte sönerna eftersom han var emot homosexualitet.

- Jag har bott med några av Moses Davids döttrar så jag vet att detta är sant. När allt med pedofili uppdagades skulle allt material brännas för att inte förstöra rörelsens rykte. Detta ledde till att det som tidigare var tillåtet, att ha sex med barn, nu blev förbjudet. 1988 infördes en regel att medlemmarna inte fick ha sex med barn under arton år och alla pedofiler skulle uteslutas ur Familjen. Men det pågick ändå. För "Mama Maria" var det viktigt att skandaler inte kom ut. Inte för att det ansågs fel att ha sex med barn, utan att sekten var rädd om sitt rykte.

De barn som hade blivit sexuellt utnyttjade genom åren fick psykiska problem. Istället för att ge dem hjälp, blev de misshandlade för att "banka djävulen" ur dem. Esther menar att även om Familjen har fått nya regler angående pedofili så kan man inte ursäkta vad de har gjort.

- Allt handlade om makt, pengar och kontroll. Idag hade jag inte fått stanna eftersom de vill ha 100 procent lojalitet och hängivelse, eller som Moses David uttryckte det, "Min kristna lojala armé".

**Esther skulle bli något stort i rörelsen, hon gifte sig med Moses Davids sonson.**

- Jag gifte mig aldrig av kärlek, jag blev tvingad av Familjen.

Hennes man David hade haft 5 kvinnor att välja mellan, och han valde Esther. Hon grät under hela ceremonin, hennes önskan var att få gifta sig av kärlek. Esther blev kär i en annan kille i sekten, men han skickades iväg och hon blev straffad. När hon vid tjugotvå års ålder ifrågasatte sekten ordentligt separerades hon från sin make och sina barn genom att skickas till en skola för att "tuktas". Hon skulle sluta "sprida sitt gift".

- Under denna tid hade det kommit mycket publicitet kring rörelsen, jag passade på att ta till-

fället i akt. Jag hotade med att prata med media.

Esther berättar att enligt tradition ska alltid det äldsta barnet vara hos den förälder som stannar kvar i sekten. Esther vägrade gå med på det och eftersom Familjen var rädd att hon skulle göra allvar av sina hot, gick de till slut med på hennes krav. Hon släpptes tillsammans med sina barn och flyttade hem till Sverige.

Vi avslutar vårt samtal med frågan om vad Esther anser om Frisks teori att Familjen så småningom kommer att bli en kristen rörelse bland andra (Frisk 1998) Hon svarar efter lite betänksamhet:

- Absolut inte, den nuvarande sektledaren "Mama Maria" och hennes man Peter är precis lika sjuka som Moses David var, de tror till och med att de kan prata med de döda.

Hon avslutar med att säga:

- **En dag ska jag hämnas på Familjen och skriva en bok.**